



Mozes bij de rots
Muurschildering catacomben van Petrus en Marcellinus.
Rome eind 3e eeuw,

Nieuwsbrief van de Johanneskerk Leersum

26 januari 2024

externe versie

Bezinning



Graag laat ik mij verrassen door het oecumenische leesrooster, zo ook de komende zondag als ik afscheid neem als predikant van de Johanneskerk-gemeente. Een op het eerste gezicht niet zo passende lezing uit Deuteronomium 18 kwam ineens dichterbij toen ik me realiseerde in welke context die woorden van de profeet Mozes hadden geklonken. Stelt u zich het scenario voor: je staat, na een lange reis, op de grens van een oude en een nieuwe tijd. Er komt een nieuwe fase, die je niet kan overzien. Wat je wél weet, is dat jij er geen deel meer van zal uitmaken. De mensen met wie je reisde gaan verder, maar zonder jou.

Jouw eigen leven zal totaal anders verlopen, of, in geval van Mozes, zelfs

aflopen.

Je hebt je bestemming niet bereikt, allerlei doelen niet verwezenlijkt. Je hebt gedaan wat je kon, met je ziel en zaligheid, maar je weet ook dat dat soms tekortschoot. Nu sta je daar stilgezet, aan de grensrivier, op de grens van 'oud' en 'nieuw'. Wat doe je dan?

Allerlei reacties lijken mogelijk: je kunt wegzinken in verdriet en mijmeren over wat je allemaal had kunnen bereiken als het leven een andere afslag had genomen. Je kunt God blijven smeken om van gedachten te veranderen en je toch de Jordaan te laten oversteken.

Je kunt herinneringen aan de goede oude tijd ophalen, toen het volk een lied zong bij de Rietzee, toen het instemde met het verbond op de Sinai en toen het de tabernakel bouwde. Dit zouden normale menselijke reacties zijn. Ik herken ze in alle nuances, het verdriet, het sjacheren ("als ik nou beloof...dan...") je verliezen in je tekort-schieten, of juist terugkijken op de mooie en goede herinneringen.

Mozes echter deed niets van dit alles – en wat hij wel deed, veranderde de loop van de joodse geschiedenis. Een maand lang riep Mozes de Israëlieten bijeen aan de overkant van de Jordaan en sprak hen toe. Die toespraken vormen de kern van het boek Deuteronomium. Ze bevatten eigenlijk de meest omvattende visie op wat het betekent om een 'heilig volk' te zijn, toegewijd aan God, wonend in een

samenleving die gebouwd is op rechtvaardigheid, gerechtigheid, mededogen, vrijheid, verantwoordelijkheid.

De beweging van Mozes gaat van “ja maar ik ben een man van weinig woorden, ik kan moeilijk uit mijn woorden komen” (Exodus 4) tot dit boek, waarin hij de schrijver (spreker) is van misschien wel de meest belangrijke woorden uit het Eerste Testament.

Daar eindigt ook direct de aanvankelijk zo mooi lijkende overeenkomst tussen Mozes en mijzelf. Bij mij gaat de beweging eerder andersom: van iemand die grote liefde had voor woorden en taal, tot nu, bij dit afscheid, vertoevend aan mijn eigen grensrivier, eigenlijk met de mond vol tanden.

Mozes kreeg een maand om nog te zeggen wat hij wilde zeggen, 34 hoofdstukken lang.

Ik moet in dit korte stukje (en zondag in de laatste preek) zeggen wat ik nog zeggen wil.

Nu ben ik het die stamelend tegenspartelt dat ze dit niet kan, geen woorden heeft.

Maar de stem van de Ene zegt, in Exodus 4 tegen Mozes: “wie heeft de mens eigenlijk een mond gegeven, wie anders dan Ik?” Dus: “ga nu, ik leg je de woorden in de mond”.

Ik houd het dus maar, net als Mozes, bij deze woorden, dit boek, Deuteronomium, en vat het heel kort samen in drie kernwoorden die daarin het meest belangrijk zijn en ook voor ons misschien wel het meest wezenlijke vormen van ons samenleven: *Luisteren*, *liefhebben*, en *zich verheugen*. Drie kernwoorden uit dit bijbelboek. Een levensprogramma voor iedereen die zoekt naar een menswaardig en goed samenleven. Deze drie geef ik u graag mee voor uw reis, en ik spreek ze net zo goed uit naar mijzelf. *Luisteren* naar de stem van de Ene, die alleen in stilte en ontvankelijkheid hoorbaar is. *Liefhebben*: zowel God liefhebben met je hart en je ziel en je verstand, als jezelf liefhebben met al je lichte – en je schaduwkanten, en je naaste liefhebben want die is een mens als jij. En *je verheugen*: in dankbaarheid en herinnering aan de dagen dat je onvrij was, slaaf was van omstandigheden of van andere mensen, en daarin je verheugen over de goede dingen die je nu geniet. En misschien zelfs ook verheugen over de niet-goede dingen, omdat zij je vaak veel leren over het leven. (Dit zeg ik met de nodige aarzeling en voorzichtigheid.)

Op de muurschildering die als afbeelding hierbij staat, zien we Mozes die met zijn staf op een kale rots een bron doet ontspringen. Levend water uit een stenige rots. Heel veel eeuwen later zal Jezus daar staan en over zichzelf zeggen: 'Ik ben het levende water.' Jezus, die op de berg Tabor het visioen van Mozes (en Elia) kreeg.

Aan welke kant van de rivier wij ook staan, dat we zo in navolging van Mozes en Christus zelf steeds weer op kale harde rotsen durven slaan en zo bronnen van leven gevend water doen ontspringen. Al luisterend, in liefde en in vreugde.

Ds. Evelyn Noltus

Afscheid en boekje



Dit afscheidboekje van Evelyn Noltus ligt zaterdag en zondag in de kerk klaar: voor ieder adres één. De rest blijft bij onze scriba, Hilje, en in de kerk: wie niet in de gelegenheid is om dit weekend naar de kerk te komen, kan het later ophalen bij Hilje.

Lieve gemeenteleden en mensen die deze Nieuwsbrief meelesen,

Komend weekend nemen wij afscheid van elkaar als gemeente en predikant. Omdat dat op twee dagen plaatsvindt, en ik niet weet wie ik wanneer zal zien, wil ik enkele woorden van afscheid hier in deze Nieuwsbrief plaatsen.

Vanaf mijn allereerste sollicitatiegesprek in de Johanneskerk was ik zeer enthousiast over deze gemeente. Wij, de beroepingscommissie en ik, voelden een duidelijke 'klik', en ik was dan ook buitengewoon verheugd dat u mij beroepen heeft. In mijn evaluatieverslag voor de kerkenraad schreef ik vorige week dat er twee periodes te onderscheiden zijn: vanaf juni 2015 tot einde 2019; een prachtige periode waarop we goed kunnen terugzien, waarin veel gebeurde, waarin we inhoudelijk bezig waren met de dingen die we als gemeente en kerkenraad belangrijk achtten. Een langere beleidslijn en bezinning op de inhoud van ons geloven werd uitgezet, we bezochten alle leden van de middengeneratie (die dat wilden) en er ontstonden nieuwe initiatieven. Nauwe samenwerking werd gezocht buiten onze eigen kleiner wordende gemeente, en met de Andries geloofsgenoten werd deze samenwerking nauwer.

Helaas gingen er ook dingen niet goed. De breuk met de Michaëlkerk heeft veel teleurstelling en verdriet opgeleverd, en ook frustratie dat het niet lukte om de relaties weer vlot te trekken. We hadden voor het eerst een ouderling voor de middengeneratie en daarmee werden veelbelovende plannen gesmeed. Helaas werden die in de wiel gereden door de coronaperiode en midden daarin de verhuizing van de betreffende ouderling en zijn gezin.

De corona periode, vanaf voorjaar 2020, is een duidelijk andere periode, er kon weinig en we moesten alle creativiteit aanspreken om elkaar als gemeenteleden 'vast te houden' op een afstand. Veel moest worden afgezegd, maar toch...wat gebeurde er uiteindelijk veel! Kaartjes, bureen-maatjes-kringen, verjaardagsaubades in tuinen, enz. We zijn zelfs gaan digitaliseren via ZOOM. En er kwam een tv scherm én een camera in de kerk, een ware revolutie. Wat een betrokkenheid op elkaar liet de gemeente zien. Om trots op te zijn!

Helaas liet mijn gezondheid me in deze periode in de steek: eerst bleek een zware hartoperatie nodig, die de nodige ernstige naweeën gaf. Toen ik na enkele maanden weer volop aan het werk was, werd ik besmet met Lyme door een tekenbeet. Die maakte het uiteindelijk noodzakelijk dat ik weer met ziekteverlof ging.

Graag wil ik u allen bedanken, voor al uw geduld in deze periode, voor de vele blijken van meeleven: zoveel kaartjes, appjes, mails, bloemen, kleine verrassingen, zelfgebakken koekjes, en zoveel meer kregen we toegezonden. Maar ook de steun in de rug, het niet-opjagen, het geduld, door voorzitter en kerkenraad: Hartverwarmend! Ook onze ambulante predikant Lennart Heuvelman, wil ik dankzeggen voor zijn collegialiteit, hartelijkheid en steun. Hoewel ik nauwelijks aan het werk was, voelde het toch alsof wij als collega's samenwerkten. Ik hoop dat u hem net zo draagt in het werk, als ik dat heb mogen ervaren.

Terugkijkend zie ik ondanks alles wat moeilijk was, terug op een heerlijke periode, waarin ik mij als een vis in het water van deze gemeente voelde. Met enorm veel vreugde mocht ik aan het werk zijn, en altijd weer gesteund door/samenwerkend met zoveel anderen – zonder wie het werk absoluut niet mogelijk geweest zou zijn! Het moderamen, de kerkenraad, de commissie pastoraat en eredienst, de commissie Ontmoeten en Verdiepen, de kosters die ik behalve op zondagen, ook vaak ontmoette als ik door de week op mijn werkplekje in de kerk zat, de bezoekmaatjes, de koffieschenkers, de mensen die steeds weer mooie liturgieboekjes maakten, de organisten, de cantor en de cantorij, en alle andere mensen die hun eigen steentje bijdragen aan het werk in de kerk. Het is echt uniek om in zo'n kleine gemeente zóveel actief betrokken mensen te hebben! Waarin een kleine gemeente groot is...Niet in de laatste plaats ben ik dankbaar voor Jacques aan mijn zijde. Ook hij is met hart en ziel van de Johanneskerkgemeente gaan houden, net als ik. Heeft er zijn eigen plek in

gevonden, preekvoorzener, beeldscherm team, cantorij. Wij gaan samen rustig zien hoe dat allemaal zich verder ontwikkelt, waar wij ons kerkelijk bij zullen aansluiten. We nemen hierin geen overhaaste beslissingen.

In de jaren van ziek zijn, waarin ik maar zo weinig meer kon, ben ik wat aan het experimenteren gegaan met het maken van foto's (gewoon met mijn telefoon) en daarbij kleine tekstjes schrijven. Voor alle gemeenteleden en de gasten van buiten heb ik een afscheidsboekje gemaakt met eigen foto's en gedichtjes/teksten. "Honderd bloemen mogen bloeien", naar het gelijknamige lied van Huub Oosterhuis. Per adres mag u op zaterdag of zondag één boekje meenemen als herinnering.

De rest blijft achter zowel in de kerk als bij de scriba, Hilje Logtenberg vd Grient, zodat ieder die dit weekend helaas niet bij het afscheid kan zijn, daar alsnog een boekje kan ophalen (of door iemand laten ophalen, als u zelf niet kan komen).

Wij hopen velen van u nog te zien, dit weekend. En waar dat niet lukt: het ga u allen goed! "Ga met God, en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn." (lied 416)

Evelyn, mede namens Jacques

Diaconaat

Engelenpost

Zoals u weet heeft de diaconie van de Johanneskerk in samenwerking met de Sint Andries Geloofsgemeenschap gedurende de adventsweken de Engelenactie georganiseerd.

Het geven van aandacht via “Engelen” aan anderen d.m.v. kleine attenties, kaarten en/of andere verrassingen. Uit de vele reacties blijkt telkens weer, dat deze aandacht heel erg wordt gewaardeerd.

Daarom onze dank aan alle Kerstengelen, die hebben meegewerkt:

Heel veel dank voor jullie inzet!
Heel veel dank voor jullie creativiteit!
Heel veel dank dat jullie “Engel” wilden zijn!

Met engelengroet,

Lieneke Overweel

Tom van Kooten

Carien Rockx, Sint Andries Geloofsgemeenschap



Collecten

1e collecte

zondag 28 januari: PKN Jonge Generaties

Sirkelslag

Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk door het jaar heen met een serie van 3 interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. Sirkelslag is de eerste. Honderden jeugdgroepen spelen dit spel vanaf hun eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in verbinding staan. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

zondag 4 februari: KiA Werelddiadaat

Bangladesh

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van de landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboegeraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

2e collecte

zondag 28 januari en 4 februari

Nijlvallei

Vanaf 17 september gaan we in de 2e collecte geld inzamelen voor de Stichting Nijlvallei. Deze stichting heeft als doelstelling het leven te verbeteren van personen en gemeenschappen in Egypte. Daarbij wordt vooral aandacht gegeven aan onderwijs, voedselverstrekking en medische hulp voor de allerarmsten, dit in samenwerking met plaatselijke kerken en christelijke organisaties.

De focus van het werk van Nijlvallei ligt op het diaconale aspect van het christelijk getuigenis, maar dit doen we bovenal in gemeenschap met de kerk in Egypte en gericht op gemeenschappen.

De kerk in Egypte beschouwt de armoede van haar gemeenteleden als een van de centrale problemen die het hoofd moet worden geboden. Van de 103 miljoen inwoners in Egypte leeft 31% onder de armoedegrens volgens cijfers van de wereldbank. Dit geldt zeker ook voor de christenen in het land.

Je wordt in Egypte geconfronteerd met veel mensen zonder stromend water of toilet in huis, met gezondheidsproblemen, werkeloosheid, onderbetaald werk, sociale spanningen, vluchtelingen, slecht onderwijs, gebrek aan eten, gevaren voor vrouwen en kinderen.

Kortom de situatie is schrijnend. Alle reden om hier voor een langere periode onze steun aan te geven.

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

College van kerkrentmeesters Johanneskerk:

NL82 RABO 0373 7408 40

Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

Afscheid ds. Evelyn Noltus

U bent allen van harte welkom om bij het afscheid van ds. Evelyn Noltus aanwezig te zijn. Op zaterdag 27 januari wordt aan Evelyn een liedmiddag met als thema "Het liefste lied van overzee" aangeboden. De middag begint om 14.30 en het zangdeel eindigt om 16.00 uur. In verband met ziekte van dr. Hanna Rijken zal onze cantor, Jandirk Pronk, dit deel van de liedmiddag leiden, ds. Sytze de Vries geeft toelichting bij zijn liederen en zal van 16.30 tot 17.00 uur voorgaan in de vesperviering.

Daarna is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een drankje te ontmoeten.

Op zondag 28 januari zal Evelyn voorgaan. In deze dienst wordt ook de Maaltijd van de Heer gevierd. Na afloop van de dienst, voordat we gaan koffiedrinken, zullen enkele mensen haar kort toespreken.

Pastorale ouderlingen

Namens de kerkenraad wil ik graag met u het goede nieuws delen dat twee gemeenteleden toegezegd hebben om de taak van ouderling pastoraat te gaan vervullen. Zij zullen deze taak van Geja Smit en Hanny van Schaik overnemen. Het zijn Renny Steenwijk-de Jong en Henk Steenwijk. In de dienst van 11 februari zullen zij worden bevestigd. Mocht u bezwaar hebben dan kan dit voor 1 februari worden ingediend bij de scriba.

Vooraankondiging 7 maart

De Stuurgroep Ring Doorn van de Protestantse Kerk Nederland nodigt u graag uit voor een gespreksavond op 7 maart. De ontmoetingsavond is voor alle kerkleden, dus niet alleen voor kerkenraadsleden. Als spreker voor 7 maart zal Ds. Wim Vermeulen uit Utrecht met ons in gesprek gaan over het thema: *Toekomstgericht en hoopvol gemeente zijn*. Wat komt er op ons af en waar ligt de uitdaging. Na een inleiding van zijn kant, kunnen we in kleinere groepen met elkaar doorpraten. Zo kan de ontmoeting tussen leden van verschillende kerken gestalte krijgen. Vooraf en tijdens de pauze kunnen we in ongedwongen sfeer nader kennis maken. Deze bijeenkomst is in de zaal van de Petrakerk, Kerkewijk 135, 3904 JB Veenendaal. We beginnen deze avond om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Als u graag met iemand mee wilt rijden, kunt u dat doorgeven aan de scriba.

Hilje Logtenberg van der Grient, scriba

scribajohanneskerk@pknleersum.nl

Ontmoeten en Verdiepen

Woensdag 7 en 14 februari De psalmen

“en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren” (Martinus Nijhoff)

Sinds de 2de helft van de 16de eeuw is het zingen van (berijmde) psalmen in ons land in gebruik. De voorzanger had de leiding, het orgel zweeg en de gemeente zong de berijming (Datheen) op hele noten. In 1773 kwam daarvoor de Staatsberijming in de plaats. De psalmen zijn verdeeld over vijf boeken die elk worden afgesloten met een doxologie (lofdicht) en het hele psalmboek door de laatste vijf psalmen. Ds. Arend Altena en organist Jan Spoel zullen teksten en melodieën van verschillende psalmen nader toelichten en ook praktisch laten ervaren.

Datum woensdag 7 en 14 februari
Tijd 15.00 – 16.00 uur
Locatie Johanneskerk

Donderdag 8 februari U wijst mij de weg

De kloostergemeenschap van Taizé in Midden-Frankrijk trekt jaarlijks tienduizenden mensen (vooral jongeren) uit heel Europa en daarbuiten. Kenmerkend voor Taizé zijn de meditatieve liederen: vaak korte meerstemmige liederen die vele malen worden herhaald. In Nederland is in 2019 de bundel ‘Adem in ons’ verschenen. Meer dan de helft van de liederen is vertaald door Gert Landman en in Taizé doorgezongen met de Nederlandstalige broeders. Tijdens deze zangavond zingen we, na toelichting van ds. Gert Landman, een aantal van deze Nederlandse Taizéliederen, waaronder het lied ‘Behoed mij, o God’.

Datum donderdag 8 februari
Tijd 20.00 – 22.00 uur
Locatie Maartenskerk
Entree € 6,-

Dinsdag 15 februari Verbeelding van de kruisiging door de eeuwen heen

De eerste christenen hadden grote schroom om een gekruisigde Christus te verbeelden. Pas in de vijfde eeuw vinden we voor het eerst beelden van Jezus aan het kruis. Een van de oudst bekende beelden vertoonde een Christus naast een gehangen Judas! Door de eeuwen heen zien we aan het kruis verbeeld een levende Christus met geopende ogen, een zwaar lijdende Christus, een eenzame Christus of een verbeelding met een hoog theologisch gehalte. Elke tijd zijn eigen Christus?

Inleider: ds. Bert de Goede

Datum dinsdag 15 februari

Tijd 20.00 uur

Locatie De Koningshof, Doorn

Entree € 6,-

Als u één van de bijeenkomsten van O&V in Doorn wilt bezoeken, kunt u contact opnemen met mij zodat ik wellicht gezamenlijk vervoer kan regelen.

Namens de commissie O&V,

Teun Monster

Overige activiteiten

Is het onlogisch, onredelijk of achterhaald om in God te geloven?

Interactieve lezing voor iedereen: "En dus bestaat God" Emanuel Rutten

Woensdag 14 februari, 20:15 uur Andrieskerk te Amerongen.

Voorafgaand aan de lezing is er een viering vanaf 19:15 uur (Aswoensdag). De inloop van de lezing is vanaf 20:00 uur.

Veel mensen menen dat geloven in een God achterhaald is. Er zouden geen goede argumenten zijn voor het bestaan van God en oude argumenten die er waren, zijn allang door filosofen onderuit gehaald. Maar de vraag is, klopt deze redenatie wel? Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw is er in de filosofie juist weer goed nagedacht over de klassieke godsargumenten en is er weer een levendige discussie. De argumenten zijn sterk verbeterd, zodat ze niet meer vatbaar zijn voor de eerdere bezwaren.

Emanuel Rutten is een Nederlandse filosoof aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, Wiskundige en auteur van verschillende boeken. Hij promoveerde in de systematische wijsbegeerte af op onderwerp 'kosmologisch argument' voor het bestaan van God. Inmiddels heeft Emanuel Rutten diversen boeken op zijn naam staan waaronder het boek: 'En dus bestaat God'. Hij treedt regelmatig op in publieke debatten met atheïsten als Herman Philipse, Bas Haring en Maarten

Boudry. In zijn studie filosofie werd hij geconfronteerd met de geschriften van Augustinus die een verpletterende indruk op hem maakte.

Deze interactieve en inspirerende lezing is voor iedereen die nieuwsgierig is naar redelijke argumenten voor het bestaan van God. Ook zeer interessant voor scholieren en studenten. De entree is gratis maar graag wel even opgeven bij: j.k.debaat@gmail.com.

Kunst in de Johanneskerk

40 dagentijd 2024: Tentoonstelling 'Vensters op het Onze Vader'



Vanaf Aswoensdag 14 februari, worden gedurende de 40-dagen tijd t/m 2e Paasdag in de Johanneskerk 8 schilderijen geëxposeerd, die door de beden van het Onze Vader zijn geïnspireerd. Ze zijn geschilderd door Corja Bekius in samenspraak met ds. Teun Kruijswijk Jansen, die acht kerkdiensten bij het Onze vader heeft gehouden, en deze meditaties heeft gebundeld met de schilderijen.

In de volgende Nieuwsbrief volgt meer informatie hierover!

Hanny van Schaik

Beroepingcommissie

Afgelopen week is de beroepingscommissie aan het werk gegaan om een nieuwe predikant voor onze gemeente te vinden. De kerkenraad heeft de commissie als volgt samengesteld (alfabetische volgorde): Hannelieke van de Beek, Ton Blom, Meindert Kooistra, Teun Monster, Marleen Overweel, Gijs de Raad, Epko Smit, Carla Spijk, Teus Stahlie en Dorenda Steenwijk.

De eerste stap, die we nu gaan zetten is het maken van een profielschets van zowel de nieuwe predikant als van onze gemeente. Twee belangrijke documenten in het beroepingsproces met een 'kleur' van onze Johanneskerk en van de predikant, die we ons wensen. Hierna gaan we namen van mogelijke kandidaten verzamelen. Daarbij zullen we te rade gaan bij de PKN in Utrecht en gaan we ook een advertentie plaatsen. Waarom PKN-Utrecht? Daar zijn enkele vertrouwenspersonen aangewezen, die niet alleen adviezen bij een beroepings-proces kunnen geven, maar bij wie ook predikanten uit het land zich in vertrouwen kunnen melden als ze van gemeente zouden willen veranderen.

Ook willen we onze gemeente graag betrekken bij deze fase van namen verzamelen. Daarom vragen we u hierbij om namen aan ons door te geven van predikanten, die u geschikt acht voor onze Johanneskerk, bij voorkeur met een onderbouwing. Die namen nemen we dan mee in ons zoekproces. We horen graag uw input!!

U kunt erop rekenen, dat we u in grote lijnen af en toe op de hoogte zullen brengen van de voortgang van onze zoektocht.

Teus Stahlie
voorzitter

Bij de diensten

Voorgangers de komende weken:

28/1: ds. Evelyn Noltus

4/2: ds. Casper van Dorp

11/2: ds. Lennart Heuvelman

18/2: ds. Leendert Terlouw

25/2: ds. Aleida de Hoog

3/3: ds. Arend Altena

Autodienst

28 januari: Derk Bretveld 456703

4 februari: Henk Steenwijk 06 46116298

Liturgie

Ga voor de liturgie naar <https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie>

Overige Informatie

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl

Stuur uw berichten voor de website naar:

webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief

Kopij graag voor **donderdag 8 februari** sturen naar e-mail:

nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller Nieuwsbrief:

Januari t/m maart: Hans Neecke

April t/m juni: Teus Stahlie